

Algemene Nieuwsbrief Wereldwinkels Nederland nr. 130

Stellingkasten te koop

WATERINGEN - De wereldwinkel in Wateringen ondergaat deze maand een volledige metamorfose.

De kleuren in de winkel worden veranderd en alle stellingen en tafels worden vernieuwd. De oude stellingen komen dan ook vrij voor overname.

De winkel in Wateringen had het geluk de volledige inventaris over te kunnen nemen van Wereldwinkel Scheveningen, die onlangs haar deuren sloot. Door de nieuwe inventaris komen de oude stellingen, allemaal gemaakt door een oud-medewerker, nu vrij.

Op de foto's zijn deze te zien. Als een wereldwinkel interesse heeft in deze stellingen, kan contact opgenomen worden met secretariswww@hotmail.nl. De maten zijn:

- 1x 3,00 meter breed 40 diep
- 2x 1,80 meter breed 40 diep
- 1x 1,04 meter breed 34 diep
- 1x 2,00 meter breed 40 diep
- 1x 2,85 meter breed 30 diep
- Zilverkast 0,45 meter breed 0,50 diep



Later dit jaar zijn er nog meer veranderingen op komst voor Wereldwinkel Wateringen. De winkel viert het 30-jarig jubileum en er zal dan een nieuwe

naam op de gevel gaan prijken.

Frisse wind voor Wereldwinkel Borne

BORNE – In Borne zat de wereldwinkel een tijd lang op de wip. Doorgaan of sluiten? Door teruglopende inkomsten overwogen de medewerkers of het misschien de tijd was de winkel op te doeken. Na gesprekken met alle veertig vrijwilligers was dat plan echter al snel van tafel. Verhuizen naar een betere locatie werd overwogen, maar dit liep op niks uit. Na brainstormsessies onder de medewerkers werd gekozen voor een opfrisbeurt van het huidige pand. Nieuwe rekken, een nieuwe vloer, een frisse verflaag en nieuwe verlichting. Ook door het assortiment zal een frisse wind gaan. Dat betekent meer plek voor duurzame of biologische producten. Tot slot komt er in de vernieuwde winkel meer plek voor projecten in ontwikkelingslanden waar inwoners van Borne betrokken bij zijn.

De wereldwinkel ruimt op tot en met 22 februari. Dinsdag 3 maart gaan de deuren van de hernieuwde winkel open.

Metamorfose

DRONTEN – Ook Wereldwinkel Dronten krijgt een nieuw uiterlijk. Om die reden is de winkel van 17

februari tot donderdag 27 februari gesloten. Vrijdag 28 februari om 16.00 uur opent burgemeester van Dronten, de heer Gebben, de opgeknapte winkel onder het oog van belangstellenden.

Bierbrouwer en dominee

MIDDELHARNIS/WOERDEN – Sinds de eerste ‘De tafel van...’ in de wereldwinkel van Goeree-Overflakkee in april 2019, werd eind januari al weer de 5e editie van De tafel van... gepresenteerd in de winkel. Dit keer was de beurt aan Joost van Welsenis van de lokale brouwerij Solaes. Joost is behalve bierbrouwer ook lokaal maatschappelijk ondernemer en de stuwende kracht achter de stichting Goed voor Goed. Het is de bedoeling dat Joost het stokje doorgeeft aan een volgende ondernemer of instantie.

Wereldwinkel Woerden doet ook aan ‘De tafel van...’ en nodigt elke maand een bekende Woerdenaar uit om in de winkel zijn of haar tafel samen te stellen met wereldwinkelproducten, daarbij vertellend waarom die keuze is gemaakt. Dominee Joost Schelling had onlangs de eer om de tafel te vullen met artikelen van zijn keuze.

Foto: De tafel van ... Joost Schelling. Bron Wereldwinkel Woerden



De eerste fair trade citroenen

MEXICO/VERENIGDE STATEN – Fair trade bananen zijn ‘niks bijzonders’, in de zin dat ze al lang bestaan en op veel plekken ter wereld te vinden zijn. Dit is wel anders bij fair trade citroenen. Maar daar gaat wellicht verandering in komen. Biologische citroenen die geproduceerd worden door Quatro Aces in Mexico en geëxporteerd worden naar de Verenigde Staten hebben sinds kort het fair trade certificaat. Dit zijn momenteel nog de enige fair trade citroenen ter wereld, zo meldt een artikel op www.freshplaza.com. Quatro Aces teelt 600 tot 700 hectare bio én fair trade citroenen in een klein en arm plaatsje in de Mexicaanse staat Tamaulipas. Ongeveer 60% van de productie is bedoeld voor de Amerikaanse markt en de rest wordt gebruikt voor sap of voor de Mexicaanse markt. Nu nog wachten tot de fair trade citroenen de Nederlandse markt bereiken...

COLUMN OVER ONZE WERELD VAN HOOP, STRIJD EN GLORIE

De excuses van Mark Rutte

column (80) van Hans Beerends

Namens de regering bood Mark Rutte op zondag 26 januari op de holocaust herdenking excuses aan voor het falen van de regering bij de bescherming van joodse burgers in de jaren ‘40-‘45. In eerste instantie vond ik dat een beetje vreemd. De regering in ‘40-‘45 zat toch in ballingschap en machteloos in Londen. Waaruit bestond dat falen dan?

Goed, de overheidsinstanties dan: de spoorwegen, ambtenaren van de burgerlijke stand, trambestuurders. Kortom, iedereen die in overheidsdienst werkte. Maar die hebben toch al excuses aangeboden? De spoorwegen een jaar geleden, de politie nog langer geleden en alle anderen die geen excuses aangeboden hebben, zijn door ons Nederlanders toch al lang gekwalificeerd als verraders, collaborateurs, NSB-ers en foute Nederlanders? Foute Nederlanders zijn na de oorlog bestraft maar tijdens de oorlogsjaren was onze regering in Londen toch niet in staat fouten te verhinderen. Of toch wel?

Had ze iets zinnigs kunnen doen? En toen, al doordenkend en doorlezend, viel het kwartje. Ja, ze had iets kunnen doen en wel vlak nadat ze in ballingschap waren gegaan. De boodschap die ambtenaren vanuit Londen kregen was eenvoudig ‘Blijf op Uw post’. En daar stonden ze dan: de machinist, de trambestuurder, de ambtenaar van de burgerlijke stand. Blijf op Uw post. En dan? Moest je op je post blijven als de boven jou gestelden, die ook op hun post waren gebleven, jou opdroegen daden tegen de menselijkheid uit te voeren? Naast ‘Blijf op Uw post’ had de regering er aan

toe kunnen voegen 'maar weiger opdrachten die onmenselijk zijn'.

Omdat ze dat niet gedaan heeft, deden alle ambtenaren wat zij zagen als 'hun plicht'. Trambestuurders reden naar de Hollandse Schouwburg en treinmachinisten reden naar Westerbork. Ambtenaren maakten keurige overzichten over hoeveel joden er in de verschillende wijken woonden. Om te voorkomen dat het archief van de burgerlijke stand in Amsterdam door de bezetter gebruikt zou worden voor het opsporen van joden, Sinti en Roma, blies het verzet dat kantoor op. Een groot gedeelte van de administratie ging verloren door brand en waterschade. Een gedeelte bleef echter over. En wat deden ambtenaren? Ze legden het overgebleven natte gedeelte in de zon te drogen om het vervolgens terug te zetten in het archief.

Waren deze mensen antisemiet of pro Duits? Wel nee, het waren gewoon mensen die gehoorzaamend aan de regering in Londen op hun post waren gebleven en hun plicht deden.

Wat kunnen we leren van deze misdadige onverschilligheid? Dat regeringen in ballingschap er niet mee klaar zijn alleen te wachten tot alles weer over is. En wat nog belangrijker is, dat mensen, wij, U en ik, onszelf en onze kinderen trainen om ONGEHOORZAAM te zijn. Dat we gaan inzien dat onze plicht doen ook betekent dat we ONGEHOORZAAM zijn als dat noodzakelijk is. En het is heel vaak noodzakelijk.

Tot slot! Er was ook een minderheid van ambtenaren die ongehoorzaam werden, weigerden onmenselijke taken uit te voeren en ontslag namen. Dat geeft hoop. Zeker als het kritisch afwegen van daden bij de naoorlogse generaties geen uitzondering meer is maar gewoon regel.

Hans Beerends hansbeerends@planet.nl

Copy voor deze nieuwsbrief aanleveren via: nieuws@werldwinkelsnederland.nl

Bestuur Werldwinkels Nederland

8 februari 2020

Werldwinkels Nederland
KvK 56006144

www.werldwinkelsnederland.nl , nieuwsbrief@werldwinkelsnederland.nl
